

Paraplyen

12

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN · SOMMER · 1999



LÆS I DETTE NUMMER.

Fællesrådets
orientering



Gl. Harlev
Forsamlingshus

Næshøjskolen
fylder 40 år



Harlev Byfest
hva´så



HARLEV FÆLLESRÅD'S MEDLEMMER:

- ◆ Skolebestyrelsen v/Næshøjskolen
- ◆ Vuggestuen Grønhojvej
- ◆ Harlev Bibliotek
- ◆ Legestuen "Næssi"
- ◆ Fritidshjemmet Himmelblå
- ◆ Den Integreerede Institution Regnbuen
- ◆ Framlev Kirke
- ◆ Harlev Kirke
- ◆ Harlev - Framlev Grundejerforening
- ◆ Venstre Vælgerforening
- ◆ Grundejerforeningen Harlev Vest
- ◆ Tåstrup Borgerforening
- ◆ Lokalcenter Brugerrådet
- ◆ Grundejerforeningen Araliavej
- ◆ Lillering Forsamlingshus
- ◆ Andelsboligforeningen Næshøj
- ◆ Andelsboligforeningen Bøgeparken
- ◆ Konservativ Vælgerforening
- ◆ Harlev Idræts Klub
- ◆ Harlev Basketball Klub
- ◆ Harlev Frimærke Klub
- ◆ Kunst & Kultur Lokalcenter Næshøj
- ◆ Socialdemokratiet
- ◆ Harlev Jagtforening
- ◆ Ungdomsskolen Næshøj
- ◆ Daglejen Harlev
- ◆ Tåstrup Sø- og Moseforening
- ◆ Rødlundparken
- ◆ Børnehaven Næshøj
- ◆ Framlev Forsamlingshus
- ◆ Beboerforeningen Gl. Harlev
- ◆ Antenneforeningen Harlev
- ◆ Framlev Borgerforening
- ◆ Harlev Byfestforening
- ◆ SuperBrugsen Harlev
- ◆ Sok-Foto & Co
- ◆
- ◆
- ◆

HVAD SKER DER I HARLEV - OG HVORNÅR ?

◆ **AKTIVITETSKALENDEREN** udgives også af Harlev Fællesråd. Alle medlemmer kan benytte aktivitetskalenderen - brug den flittigt, men husk altid deadline (står på aktivitetskalenderen).

UNDGÅ AT ARRANGEMENTER KOLLIDERER !

◆ **KOORDINER ARRANGEMENTER.** Harlev Fællesråd hjælper gerne med dette, send os jeres mødekalender.

SKRIV TIL PARAPLYEN !

◆ **PARAPLYENS SPALTER** er åbne for medlemmer. Indlæg modtages gerne på disk - Mac eller Pc format.

◆ **NÆSTE NUMMER** af Paraplyen forventes at udkomme omkring 15 dec 1999 - **deadline: 15. nov !**

◆ **MATERIALER DER ØNSKES MEDTAGET** i aktivitetskalender, til koordinering eller i bladet afleveres på Harlev Bibliotek.

Harlev Fællesråd:

FORRETNINGSUDVALGET

Ejgil Rahbek - Formand. 86 941766
Svend Erik Andersen - Næstformand
Marianne Siem - Sekretær & Suppl
Palle Refsgaard - Kasserer
Jens Aage Weigelt
Karen Faber
Erik Dalby
Inger Christensen
Lisbeth Sørensen

BOLIGUDVALG

Ejgil Rahbek
Inger Christensen
Erik Dalby
Palle Refsgaard

BØRNE & UNGEUDVALGET

Karen Faber
Lisbeth Sørensen
Marianne Siem

TRAFIKUDVALG

Svend Erik Andersen
Palle Refsgaard
Jens Aage Weigelt

KOLLEKTIV TRAFIKUDVALG

Marianne Siem
Erik Dalby
Inger Christensen

PARK- OG STIUDVALG

Lisbeth Sørensen
Svend Erik Andersen
Jens Aage Weigelt

INFO- OG BLADUDVALG

Ejgil Rahbek
Frits Thomsen
Dorte Vind
Lene Krath
Claus Gregersen

PRESSEKONTAKT

Marianne Siem
tif. 86 942718

HARLEV FÆLLESRÅD

Næshøjvej 41 ♦ 8462 Harlev J



Orientering fra Fællesrådet

Repræsentantskabsmødet den 16. marts 1999

På det ordinære repræsentantskabsmøde måtte vi tage afsked med Ingrid Vestergård og Torkild Rasmussen. De havde begge i god tid beklædt, at de ikke ønskede at fortsætte i forretningsudvalget. Fra Fællesrådet skal lyde en stor tak for en engageret og positiv indsats gennem mange år.

Claus Gregersen havde også meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte, men gerne ville deltage i Paraply-udvalget. Dette samarbejde forløber meget positivt.

Til forretningsudvalget nyvalgte Erik Dalby Harlev - Framlev Grundejerforening og Inger Christensen, Brugerrådet på Næshøjcentret.

Som ny suppleant er Lisbeth Sørensen, Framlev Borgerforening indtrådt.

Som revisor nyvalgte Tage Kjær og som revisorsuppleant nyvalgte Susanne Bennekov.

På forretningsudvalgs mødet den 19. april blev konstitueringen følgende:

Formand: Ejgil Rahbek
Næstformand: Svend Erik Andersen
Kassere: Palle Refsgaard
Sekretær: Marianne Siem

Fartdæmpning i Hørslev Bole.

Trafikken gennem Hørslev Bole er efter manges opfattelse stærkt tiltagende, og mange trafikanter kører for stærkt gennem landsbyen. Derfor har Fællesrådet rettet henvendelse til Vejkontoret for at få sat byzoneskilte op, for derved at reducere farten gennem landsbyen. Ansøgningen er afslået med den begrundelse, at "området ikke kan karakteriseres som tættere bebygget, og derfor ikke opfylde Justitsministeriets bestemmelser om opsætning af tavlerne."

Fællesrådet har imidlertid taget fornyet kontakt til Vejkontoret for at finde en anden løsning. Det har resulteret i, at Vejkontoret nu foranstalter en hastighedsmåling efter sommerferien. Hensigten med målingen er tilvejebringelse af et statistisk korrekt materiale, som skal danne grundlag for en fornyet vurdering af, om hastighedsdæmpende foranstaltninger er påkrævet.

Opstilling af gittermast til mobiltelefoni

Et af vore store selskaber for mobiltelefoni havde indsendt ansøgning om at måtte sætte en 8 meter høj gittermast,

på en af de bestående lysmaster ved grustræningsbanen. I forbindelse med behandlingen af ansøgningen var der gjort indsigelser fra flere sider.

Ansøgningen blev behandlet i april måned, og resultatet blev, at selskabet trak sin ansøgning tilbage, da den ønskede placering ikke kunne begrundes. Projektet er altså skrinlagt, og der vil ikke blive rejst nogen mast på den foreslåede placering.

T-samarbejde

Mange Fællesråd i Århus Kommune har indført Internet tilslutning. Biblioteksvæsnen i Århus er meget interesseret i et samarbejde, og Fællesrådet er i kontakt med Harlev Bibliotek for at undersøge, hvorledes et samarbejde kan etableres. Fællesrådet har et stort behov for at kunne kommunikere med omverdenen og ser Internettet som en supplerende mulighed for at kommunikere, og ikke som en erstatning for Paraplyen eller andre trykte medier. Samarbejdet med Biblioteket pågår i 2.halvår 1999, og skulle gerne afsluttes med en konklusion omkring oktober/november.

10 - 13-årige søges.

Ku' du tænke dig at være med til at arrangere nogle fede fredage med bl.a. boksning, dans, teater og andet sjovt?

Så ring 86942718 og snak med Mariane fra Harlev Fællesråd.



Næshøjskolen fylder 40 år.

40 år er ingen alder, men alligevel har Næshøjskolen besluttet at fejre jubilæumsdagen med en fest for tidligere elever, tidligere og nuværende ansatte.

Programmet for festen er endnu ikke endeligt planlagt, men dagen for festen er fastlagt, og det bliver **Lørdag den 11. september, så sæt kryds i kalenderen,** hvis du vil være med til at gøre dagen til en festdag for skolen. Skolen vil lige efter sommerferien udsende indbydelser til alle potentielle deltagere, men den bedste vej til alle tidligere elever er måske gennem en eller flere klassekammerater, der endnu bor i området. Har du gået på Næshøjskolen, opfordres du derfor til at søge kontakt til dine tidligere klassekammerater og evt. forsøge at samle dem til jubilæumsaftenen. Såfremt klasser måtte ønske det, vil det være muligt at reservere "klasseborde"

Op til jubilæumsdagen vil skolens nuværende elever i et featurearrangement arbejde med Næshøjskolen 40 år tilbage og 40 år frem, hvilket forhåbentlig vil resultere i indslag/udstillinger, der også vil kunne ses i

forbindelse med jubilæumsfesten.

I forbindelse med jubilæet arbejder vi på at lave en lille billedkavalkade, som med tidstypiske billeder vil være med til at give et indtryk af de trods alt meget store forandringer der er sket gennem 40 år. I denne forbindelse hører vi meget gerne fra jer, der har gået på Næshøjskolen, om et godt billede med tilhørende historie. Billederne vil naturligvis blive returneret efter brug og kan sendes/afleveres til skolens kontor på adr. Næshøjskolen, Gl. Stillingvej 424, 8462 Harlev J. Tlf. 86941744.

Højdepunkter gennem 40 år. Skolen startede den 12. august 1959, men var imidlertid ikke helt klar til at blive taget i brug så de 230 mødte elever blev sendt hjem på en uges ekstra ferie og startede således først den 18. august 1959. Skolen hed oprindeligt Harlev - Framlev skole. Niels Mols Vestergård var skoleleder, medens 6 fastansatte lærere og 2 vikarer samt en pedel var den resterende stab.

I 1966 henvender sognerådet sig til arkitektfirmaet Strange Nielsen og Sparre Mikkelsen i Skanderborg og i april 1967 godkendes et endeligt udkast til 1. etape af skoleudvidelsen.

Det drejede sig om blok B det nuværende håndarbejdslokale, filmlokale og et enkelt klasselokale.

I 1970 fik skolen tildelt 8 ugentlige sekretærtimer og der blev oprettet en viceskoleinspektørstilling på grund af det stigende antal elever og lærere. Stillingen blev besat af Arne Nielsen. Konstituerende møde holdes i skolenævnet og formand bliver Tormod Nielsen. Allerede dette år oprettedes de første bh.-klasser selv om skolerne først med 1976-loven blev tvunget til at gøre det.

I 1971 var elevtallet 477.

I 1972 oprettedes elevråd og i 1974 fik elevrådsrepræsentanterne plads i skolenævnet. Den fælles morgensang i aulaen blev afskaffet i 1972.

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev der udarbejdet en plan for udvidelse af Næshøjskolen

VIL DU VIDE MERE?

Husk at Fællesrådets modereferater er fremlagt på Harlev Bibliotek



med både sportshal, svømmehal og 16 ekstra klasselokaler. En udvidelse der betød næsten en fordobling af Næshøjskolens areal.

Ved translokationen den 19. juni 1973 dimitteredes for første gang elever med realeksamen og statskontrolleret prøve efter 10. klasse.

1. september 1974 startede byggeriet af 3. etape som var idræts- og svømmehal, og Århus byråd måtte have pungen op endnu engang, da byggeriet blev godt 10% dyrere end overslaget. Samlet pris blev 34.235.000 kr. Vagn Risgaard vælges til formand for skolenævnet.

Skolen havde i 1975 638 elever, 32 klasser og 36 lærere så de færdigblevne 16 klasselokaler var ventet med længsel. Tandklinikken står også klar og Ingelise Kruse kan indtage de nye lokaler. Den 27. oktober 1975 blev idrætshallen taget i brug. Allerede her fik eleverne for første gang rygetiladelse. Den 22. april 1976 kunne man så endelig indvie svømmehal og kantine som den sidste del af projektet. Kantinen åbnede som landets første kommunale kantine den 8. november 1976.

Skolevejlederordningen træder i kraft pr. august 1978. Niels Gyde vælges som

formand for skolenævnet.

I 1980 har skolen sit højeste elevtal med 755 elever og man har indtil da haft overvejelser om at bygge en helt ny skole. Men siden hen falder elevtallet, så det bliver ikke gennemført. Samme år går skolens første inspektør på pension og Torben With Laursen, der har været lærer på skolen siden 1967 bliver pr. 1. marts ansat som ny skoleinspektør. 1. juni samme år får skolen ny viceskoleinspektør Per Lind Jensen.

1982 Kirsten Lyshøj vælges som formand for skolenævnet.

fortsættes på næste side.....



fortsættes fra sidste side.....

I februar måned låner skolen 3 stk. datamater med henblik på at undersøge om der er mulighed for EDB-undervisning i skolen.

1. oktober 1988 starter skolefritidsordningen SFO på Næshøjskolen. Den første leder er Ida Gislason og pashningsordningen er i begyndelsen normeret til 40-49 børn.

I 1990 indføres der nye styreledelsesregler for folkeskolen og skolenævnet afløses af en skolebestyrelse. Kristian Jepsen vælges som formand for skolebestyrelsen.

30. juni 1993 vedtages en ny folkeskolelov. EDB gøres til en integreret del af undervisningen i alle fag. Undervisningsdifferentiering er et andet af lovens nye ord. U-F- og Ø-timer bliver fra 1993 en del af skolehverdagen og er udtryk for en ny tjenestetidsaftale på lærerområdet. Lærerrådet erstattes samtidig af pædagogisk råd og bliver et rent rådgivende arbejdsforum.

I 1998 vælges en helt ny skolebestyrelse og Palle Lykke Nielsen vælges som formand. Fra årets skoleplan kan nævnes følgende stikord: projektopgaver, undervisningsdifferentiering, tværfaglig undervisning,

kvalitetsudvikling, udvekslingslejrskoler, mediatekstudbygning, samarbejde, undervisning og SFO. Skolen får udarbejdet en moderniseringsplan på skoleforvaltningen og arbejdet udføres af arkitekt Bjørn Christiansen. Planen bliver meget godt modtaget på skolen og ikke mindst kombinationen af skolebibliotek og folkebibliotek er meget spændende. Planen "aflyses" imidlertid straks af bygningskontoret ved skoleforvaltningen, der ikke mener den opfylder ønsket om at aktivere de mange gangarealkvadratmeter skolen har.

I 1999 planlægger Næshøjskolen en featureuge for skolens elever med følgende overskrift "Næshøjskolen 40 år tilbage og 40 år frem." Desuden stor jubilæumsfest den 11. september for tidligere elever og tidligere og nuværende ansatte

Per Lind Jensen.
Viceinspektør, Næshøjskolen.

Husk

sæt kryds i
kalenderen
den 11
september

Næshøjskolen
fylder 40 år.

Gl. Harlev Forsamlingshus -i med og mod gang.

I 1935 overtog det nystiftede "intressentskabet" Harlev Gymnastik- og Forsamlingshus den tidligere fattiggård af Harlev-Framlev Kommune. Købssummen var 4.000 kr., og der skulle ca. 6.000 kr. til den nødvendige ombygning, herunder indretning af en tilhørende bygning som værtsbolig. Det nye forsamlingshus, som afløste det tidligere, blev indrettet med en større sal med scene og med fin køkken-, toilet- og garderoberforhold. Finansieringen blev klaret ved salg af det gamle forsamlingshus, lejeindtægt fra værtsboligen og ved at 60 personer tegnede sig som aktionærer og forpligtede sig til at betale 5, 10, 12, 15 kr. pr. år efter økonomisk evne. Huset blev indviet med en fest for aktionærer med husstand den 24. november 1935.

Siden da har huset tjent sit formål. Der har været holdt foredrag og møder, der er blevet svedt over gymnastikken og danset, der er blevet holdt taler og drukket kaffe ved både festlige og sørgelige lejligheder. Generalforsamlinger, høstfester og familiefester - kort sagt, det har været forsamlingshus for folk i Harlev, Skibby og Gl. Harlev.

fortsættes på næste side.....

Når man ser nærmere på husets 60-årige historie som forsamlingshus, springer det i øjnene, at økonomiske vanskeligheder har været et tilbagevendende fænomen. Allerede i 1937 viste de første problemer sig. Det klares dog ved også at lade ikke ejendomsbesiddende borgere træde ind som aktionærer. Herefter går det stille og roligt uden de store ændringer i ganske mange år. I begyndelsen af 60'erne sker der store forandringer i verden. Der er ringe interesse for forsamlingshusaktiviteter. I 1963 beslutter man at holde op med foredragene, da de ikke længere kan løbe rundt, og høstfesten må aflyses grundet manglende tilslutning. Høstfesterne kommer der dog godt gang i igen, mens de øvrige forskellige aktiviteter ligger mere stille. I en del år fra 1964 er Gl. Harlev Forsamlingshus udlejet til kompagni lokaler for det stedlige hjemmевærnskompagni 2415 Harlev. Lejeindtægten er på 1.000 kr. om året plus bidrag til lys og varme. Desuden installerer hjemmевærnet centralvarme og foretager en del mindre reparationer. Dette lejemål har stor betydning for



forsamlingshusets overlevelse i disse lidt stille tider.

I 1975 ser det for alvor sort ud for husets fremtid. Brandmyndighederne stiller en række sikkerheds krav. På generalforsamlingen fremsættes forslag om at huset nedlægges. En handlekraftig bestyrelse arrangerer høstfest for 150 beboere som underholdes af Bl.a. Dario Campeotto.

Huset får en støtte forening og 75 % af de fremmødte bliver medlemmer. Efter en omfattende renovering i 1976, holdes der åbenhus søndag den 19. september med 400 besøgende, Charles Christensen redder dagen ved at bage en extra omgang kringle til de mange gæster, og nu strømmer bestillingerne på arrangementer ind.

I 1985 fejres forsamlingshusets 50 års jubilæumsdag søndag den 23. juni.

I 1990 er huset igen truet af lukning. Endnu en gang tager en ny bestyrelse kampen op. Der kommer godt gang i udlejningen men det kniber med lokal opbalning, huset udlejes til folk uden for lokal området. I 1993 er der igen forslag om salg af huset.

Endu en bestyrelse gør en indsats. Tanken om at sælge huset kan stadig få folk til at gøre en indsats. I 1994 står huset overfor en tvangsauktion. Bestyrelsen får en henvendelse fra ejeren af Kolt Forsamlingshus, som gerne vil købe huset og drive det videre. Handlen går i orden, og huset drives i dag stadig som Forsamlingshus af ejeren af Kolt Forsamlingshus. Mange mennesker har i årenes løb lagt et stort arbejde og engagement i driften af Gl. Harlev Forsamlingshus.

Af Lene Krath & Dorte Vind



JA ! så er vi tilbage.

Tiden nærmer sig og det er igen tid til at afholde Harlev Byfest. Vi vil gerne igen takke alle som hjalp til byfesten i 1998, og ikke mindst vores sponsorer, uden dem ingen Byfest. Også en tak til vores gamle veteraner i Byfestudvalget, og velkommen til de nye. Det er jo ikke nogen hemmelighed at året 1998, hvad angik festivaller ikke var så godt, det ramte desværre også Harlev, og i en lang periode troede vi faktisk ikke at det kunne nå sammen, det var der nu flere grunde til, dårligt vejr og for lidt ølsalg, er jo de værste fjender. Og pga. uafklarede forhold omkring økonomi, har det trukket ud med at få regnskabet afsluttet. Dette har sikkert gjort at nogle ikke syntes det var sjovt at lave byfest længere, hvilket vi har fuld forståelse for, da der jo lægges et par timer i løbet af året.

Men der er et beskedent overskud som går til HIK og Spejderne. Snart var vi kun to tilbage, det var nu tid til at gå i tænkeboks, for to mand kan umuligt gennemføre denne fest. Men det var jo egentlig gået helt godt, flot besøg alle dage og det var mindst lige så skægt som 1997. Vi ville godt forsøge igen, men så kom nogle uventede klager fra beboere i Rødlundparken, man mente ikke vi havde gjort nok for parkering og støj, så vi endte sågar til møde på Rådhuset med Hans Schjøtt mfl. for at løse problemerne. Det hjalp ikke på optimismen og i længden bliver man sku' lidt træt af, at nogle syntes at en Byfest for Harlev skal holdes i Lillering eller Tåstrup. Men på Rådhuset mente man at en sådan Byfest burde holdes på det dertil etablerede område: **Harlev Bypark**, så det er rigtigt at vi flytter til Byparken og vi etablerer

kloarkforhold, så vi fremover kan holde Byfesten i Harlev Bypark.

Vi mener faktisk at Byfesten bliver mere hyggelig i byparken, så der er kommet noget godt ud af noget skidt !! At der så er stillet nogle skærpede krav fra politiet, det retter vi os efter, ligesom vi også gør alt for **ikke** at genere Rødlundparken og Lokalcentret.

Se i programmet det er udkommet.

Vi Ses !



Byfestforeningen 1999.